

1. ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 21/01/2025 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 21/01/2025

Σελίδα: 6



Ευρωπαϊκό όνειρο

ΤΟΥ Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Χωρίς ελπίδα για τον κόσμο

Ομιλία ορκωμοσίας Τραμπ. Αν και σε χαμηλούς τόνους, ένας δικαστικός λόγος, μεσοιανικός («τον έσωσε ο Θεός για να κάνει μεγάλη την Αμερική!»), αντιδραστικός, αυτοκρατορικός. Αγενής με ψέματα και στρεβλώσεις. Δεν είχε απολύτως τίποτα το θετικό, ούτε μια λέξη που θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποιος ως ελπίδα ότι κάτι μπορεί να πάει καλά στον κόσμο με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Επίθεση σε όλες τις αξίες της ανεκτικότητας, του φιλελευθερισμού, της ισότητας που ορίζουν την Αμερική.

Παρά ταύτα, η 20ή Ιανουαρίου 2025 κηρύχθηκε «ημέρα της απελευθέρωσης» για την Αμερική. Η Αμερική πρώτα και πάνω απ' όλα. Καμιά αναφορά, ούτε καν η λέξη «σύμμαχος», όπως και καμιά αναφορά στην Ουκρανία (και – ευτυχώς – στη Γροιλανδία). Ο Κόλπος του Μεξικού

μετονομάζεται σε «Κόλπος της Αμερικής», η Διώρυγα του Παναμά επανακατακτάται (πώς;), το εμπορικό σύστημα αναμορφώνεται με επιβολή δασμών, οι ΗΠΑ αποχωρούν ξανά από τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, οι μαζικές απελάσεις μεταναστών αρχίζουν αμέσως. Με εκτελεστικές αποφάσεις καταργούνται τα μέτρα για τη διαφορετικότητα, ισότητα (DEI) και αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα – άνδρας, γυναίκα – στις ΗΠΑ.

Αυτός θα είναι ο νέος χρυσός αιώνας των Ηνωμένων Πολιτειών που ανήγγειλε ο Τραμπ υπό τα χειροκροτήματα των μεγιστάνων του πλούτου στην αίθουσα. Ήταν όμως μια ομαλή θεσμική μετάβαση εξουσίας, χάρις στη δημοκρατική προσήλωση του Τζο Μπάιντεν.

Ομιλία ορκωμοσίας Τραμπ. Δεν είχε απολύτως τίποτα το θετικό, ούτε μια λέξη που θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποιος ως ελπίδα ότι κάτι μπορεί να πάει καλά στον κόσμο με τη διακυβέρνησή του. Επίθεση σε όλες τις αξίες της ανεκτικότητας, του φιλελευθερισμού, της ισότητας που ορίζουν την Αμερική