

1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 02/04/2024 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 02/04/2024

Σελίδα: 15

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

ΤΟΥ Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Η σημασία των ευρωεκλογών

Τώρα που τελείωσαν οι συζητήσεις γύρω από την ψήφο εμπιστοσύνης και τα συναφή, αξεκαθαρίσουμε ότι οι επερχόμενες ευρωεκλογές, αν και πολιτικές, είναι για την Ευρώπη. Για το ποια Ευρώπη θέλουμε, με τι θεσμούς, πολιτικές, δράσεις, ρόλο στο περιφερειακό και ταραχώδες διεθνές σύστημα, με ποιους ανθρώπους να μας εκπροσωπούν, να στελεχώνουν τα όργανά της. Αποφασίστηκαν στη δεκαετία του 1970 (οι πρώτες διεξήχθησαν το 1979) για να δώσουν τη δυνατότητα στον απλό πολίτη να συμμετάσχει στη διαδικασία της ενοποίησης ώστε να πάψει να είναι κτήμα των πολιτικών élites. Για να εκδημοκρατικοποιήσουν τη (γραφειοκρατική) Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζοντας το διαβόητο «δημοκρατικό έλλειμμα». Οι ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων εκπονούν προγράμματα για τις ευρωεκλογές με αυτή τη λογική. Το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) τιτλοφορεί το μανιφέστο του για τις εκλογές του Ιουνίου «Η Ευρώπη που θέλουμε - Κοινωνική, Δημοκρατική, Βιώσιμη» με είκοσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις-στόχους. Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) με μότο «η Ευρώπη μας, ένα ασφαλές, καλό σπίτι για τους λαούς», τονίζει την ανάγκη προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Αλλά κόμματα προσφέρουν τις δικές τους επιλογές. Με τα ακροδεξιά να πλειοδοτούν σε κατεδαφιστικό λόγο για την υπερεθνική Ένωση.

Αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο κρατών-μελών όμως, μόλις περίπου δύο μήνες από τις ευρωεκλογές, η Ευρώπη απουσιάζει σχεδόν πλήρως από τον πολιτικό διάλογο. Εξόχως χαρακτηριστική η περίπτωση της Ελλάδας. Ούτε κουβέντα μέχρι στιγμής για την Ευρώπη. Βεβαίως η εθνική ατζέντα θεμάτων που καίνε τους πολίτες (ακρίβεια, τραγωδία Τερπών κ.ά.) δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί σε μια έστω ευρωπαϊκή προεκλογική διαδικασία. Αλλά μια δέσμη ευρωπαϊκών θεμάτων θα πρέπει να απ' εδώ και πέρα να συζητηθεί. Αγγίζουν άμεσα την ελληνική πραγματικότητα και τη μελλοντική θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το κρίσιμο ζήτημα της σύγκλισης (πραγματικής) του επιπέδου ανάπτυξης της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ (Eurostat) με στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε παρουσιάζει μια θλιβερή εικόνα: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αντιστοιχεί σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στο 67% του μέσου όρου της ΕΕ για το 2023 (όσο και το 2022). Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στην προτελευταία θέση (26η) στην Ένωση-27 με τελευταία τη Βουλγαρία (64%). Πριν από την κρίση (2009) είχαμε σχεδόν φθάσει τον μέσο όρο της ΕΕ (95%). Θα πρέπει επομένως να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία σύγκλισης (και τις συναφείς πολιτικές - ΚΑΠ, συνοχής, δίκαιης μετάβασης κ.ά.). Ένα δεύτερο ζωτικό θέμα αφορά το μέλλον, τη μεταρρύθμιση της Ένωσης σε συνδυασμό με τη διεύρυνσή της - αντικατάσταση της ομοφωνίας με ειδική πλειοψηφία, ανάπτυξη της κοινής άμυνας κ.ά. Γενικώς το ποια Ευρώπη θέλουμε. Και στο πλαίσιο αυτό να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουν ή τι δεν κάνουν τα όργανα/θεσμοί της ΕΕ. Γιατί ούτε η επιχειρηματολογία τύπου Ορμπαν - Καζίνσκι που επιστρατεύουν ορισμένοι ούτε οι επιθέσεις εξυπηρετούν/προστατεύουν την Ελλάδα.

Ευρωεκλογές πάντως με πλήρως απουσία την Ευρώπη είναι ολίγον ως... σκορδαλιά χωρίς σκόρδο...

Ο καθηγητής Π.Κ. Ιωακείμης είναι πρώην πρεσβευτής - συμβούλος του ΥΠΕΞ, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ