

1. ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΝΤΩΣ ΤΑ F-35

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 15/01/2024 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 15/01/2024

Σελίδα: 14

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΝΕΙΡΟ**
ΤΟΥ Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Μας χρειάζονται όντως τα F-35;

Οι συνθήκες άλλαξαν (όπως και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων). Στιγμή να διερωτηθούμε. Η Ελλάδα υπέβαλε το αίτημα για την αγορά μιας μοίρας 20 F-35 μαχητικών αεροσκαφών (με οπτίον για άλλα 20) τον Ιούλιο 2022. Είχε προηγηθεί η απόφαση για την αγορά 24 μαχητικών Rafale από τη Γαλλία και η αναβάθμιση 83 F-16 σε niper. Το αίτημα δηλαδή για την αγορά των F-35 (με κόστος πάνω από 80 εκατ. δολάρια το καθένα) υποβλήθηκε σε μια χρονική στιγμή εντελώς διαφορετικών συνθηκών απ' αυτές που επικρατούν σήμερα. Πρώτα απ' όλα σήμερα έχουμε την εμπειρία των δύο συγκρούσεων σε Ουκρανία και Γάζα «που φέρνουν επανάσταση στη λογική του πολέμου, άμυνας και ασφάλειας» (L. Freedman). Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται ως πόλεμος των drones. Ο πόλεμος στη Γάζα προέκυψε από την αποτυχία του στρατιωτικού δόγματος (και σπλοστασίου) του Ισραήλ να αποτρέψει την εγκληματική επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου. Όπως γράφει το «Economist» (5/1), «το στρατιωτικό δόγμα του Ισραήλ που στηρίζεται σε όπλα υψηλής τεχνολογίας για την αναχαίτιση πυραυλικών επιθέσεων δεν δούλεψε. Απέτυχε (...). Η αεράμυνα των Ισραηλινών μπορεί εύκολα να καταβληθεί από το ολόενα και περισσότερο περίτεχνο σπλοστάσιο πυραύλων που κατέχουν φιλοϊρανικές ακραίες ομάδες σε Λίβανο, Υεμένη ή και αλλού». Το «Economist» λέει ότι, παρά τα λεγόμενα, τα όπλα υψηλής τεχνολογίας δεν προστατεύουν το Ισραήλ ενισχύοντας την ασφάλειά του. Και στο ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το νέο δόγμα που θα έκανε όντως το Ισραήλ περισσότερο ασφαλές, η απάντηση είναι η επίλυση των προβλημάτων με τους Παλαιστίνιους στη λογική των δύο κρατών με διαχρονική εξομάλυνση των σχέσεων στην περιοχή.

Η άλλη μεγάλη αλλαγή συνθηκών έγκειται βεβαίως στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και παράγει αποτελέσματα όπως: μηδενική τουρκική παραβατικότητα πάνω από το Αιγαίο, προώθηση της θετικής ατζέντας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, έναρξη του πολιτικού διαλόγου με έσχατο στόχο την κατάλληλη στιγμή οι δύο πλευρές να αναζητήσουν λύσεις στα κεντρικά επίλυσιμα προβλήματα μεταξύ τους είτε μέσω διαπραγμάτευσης ή με παραπομπή τους στη διεθνή Δικαιοσύνη (ΔΔΧ).

Και βεβαίως υποτίθεται ότι θέλουμε ένα νέο, σύγχρονο αμυντικό / στρατιωτικό δόγμα μετά την αλλαγή ηγεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Παρά τις καταγιστικές αυτές εξελίξεις που δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, συνεχίζουμε να στοχεύουμε στην αγορά των F-35 που αποφασίστηκε κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες και γνώσεις ως εάν να μη συνέβη τίποτα. Πόσο ορθολογικό, αλήθεια, είναι αυτό; Δεν είμαι σε θέση να κρίνω. Μπορεί να είναι. Αλλά σε μια ανταλλαγή απόψεων με ειδήμονες ευρωπαϊκών χωρών (ΗΒ, Σουηδία κ.ά.) προέκυψε ως προκαταρκτική (preliminary) απάντηση ότι «τα F-35 δεν έχουν νόημα για την Ελλάδα. Χρειάζονται άλλα, smart όπλα για την ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής».

Τούτων δοθέντων, δεν θα έπρεπε να υπάρξει τουλάχιστον μια υπεύθυνη μελέτη/τοποθέτηση που να εξηγεί τεκμηριωμένα γιατί μας χρειάζονται τα F-35 παρά τη δραματική αλλαγή των συνθηκών και το τεράστιο κόστος τους (για την Ελλάδα, με τις ήδη υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, 3,6% του ΑΕΠ);

Ο καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι πρώην πρεσβευτής - συμβούλος του ΥΠΕΞ, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ και research assistant της LSE. Τελευταίο βιβλίο του «Ελλάδα: Ορίζοντας 2030. Οι Προκλήσεις Τουρκίας και Ευρώπης» (εκδόσεις Παναζήση)