

1. ΣΟΚ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέσο: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/10/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 14/10/2023

Σελίδα: 1



ΣΟΚ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ “ΚΑΙΝΕ” ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου,
ο ρόλος της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό
και ο ενεργειακός γρίφος που πρέπει να λυθεί

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ «Π»:
Θεόδωρος Τσακίρης
Γιώργος Ν. Τζογόπουλος

**ΓΙΑΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ
ΞΑΝΑ Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ**
Ποιοι και πώς
υποκίνησαν τη «Χαμάς»

ΣΕΛΙΔΕΣ.
8 24 25 26, 52 53



ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο πόλεμος χαλάει τα σχέδια του Ερντογάν

Η σοβαρότερη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύρραξη από τον Πόλεμο του Γιορ Κιπούρ, τον Οκτώβριο του 1973, σοβαρότερη και πιο πολύνεκρη και από τις δύο παλαιστινιακές εξεγέρσεις (intifada) του 1987 και του 2000, καθιστά πλέον μια αναστρέψιμη μια μεγάλη κλίμακα κερσαία επεξεργασία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΕΔ) στη Λωρίδα της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας, έκτασης μικρότερης του νησιού της Ρόδου ή της Κεφαλονιάς, κατοικείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους και διοικείται από το 2006 από τη «Χαμάς», υπό τη στρατιωτική διοίκηση της οποίας έχουν επιστρατευθεί πάνω από 40.000 άνδρες. Η επερχόμενη πολύμηνη σύγκρουση θα είναι αφοβότατη και θα έχει αναπόφευκτα μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος για τον πληθυσμό της Γάζας, ιδίως για όσο διάστημα η «Χαμάς» και οι σύμμαχοί της θα κρατούν Ισραηλινούς αμαχθέντες και αιχμαλώτους σε διάφορα σημεία αυτές της πολύ στενής λωρίδας γης. Ακόμα όμως και να απελευθερώνονταν αύριο όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, αυτό θα είχε μικρή επίπτωση στη στρατιωτική επεξεργασία που θα ακολουθήσει, ο αντικειμενικός στόχος της οποίας παραμένει ωστόσο σχετικά ασφαλής. Θα επικριρθεί η κατάληψη όλης της Λωρίδας. Θα επικριρθεί η μερική ή η ολική απόκτηση της Γάζας, με τη μόνιμη εγκατάσταση ισραηλινού στρατού και ενδεχομένως εποίκων, όπως γινόταν μεταξύ 1967-2005. Θα ανοίξει η Αίγυπτος ανθρωπιστικό διάδρομο, για να φιλοξενήσει προσωρινά εκτοπισθέντες Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα (κάτα που η Αίγυπτος δεν συζητά καν σε αυτή τη φάση) και πόσο προσωρινή μπορεί να είναι αυτή η φιλοξενία; Ενδεχόμενη καταφατική απάντηση που θα δώσει το Ισραήλ σε καθένα από αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα αποτελέσει ένα ακαλόπιστο ανάδοχο στην κλιμάκωση της έντασης, που είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει τη διεύρυνση του πολέμου και στη Δυτική Οχθη και στον Νότιο Λίβανο. Κάθε ακαλόπιστο στην κλιμάκωση της έντασης θα συνεπάγεται ακόμα μια ρητορική έκρηξη από την πλευρά του κ. Ερντογάν, που αντέστρεψε την περασμένη Τετάρτη τη διαδικασία επαναπροσέγγισης του με το Ισραήλ, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ για εκπαίδευση «τρομοκρατικών οργανώσεων». Οι κριτικές αυτές, καθώς θα κλιμακώνονται, θα αποδομήσουν τη διπλωματική προετοιμασία επαναπροσέγγισης που είχε γίνει εδώ και περίπου δύο έτη, καθώς ο κ. Ερντογάν θα προτιμήσει να ταυτιστεί με την αντίδραση της κοινής του γνώμης και τις καθαρές αντισημικές συντεταγμένες της τουρκοϊσλαμιστικής, υπερεθνικιστικής του ιδεολογίας, με την οποία έχει αντικαταστήσει τον κεμαλισμό. Η όποια, αναμικτή, δυναμική υπήρχε έως το περασμένο Σάββατο για σοβαρή συζήτηση του ενδεχομένου κατασκευής ενός τουρκοισραηλινού αγωγού φυσικού αερίου, που θα αποτελούσε τον καταλύτη της διμερούς επαναπροσέγγισης, έχει πλέον «παγοποιηθεί». Είναι πια και στο χέρι της ελληνικής διπλωματίας όχι απλώς να παγώσει, αλλά να αντιστρέψει πλήρως αυτή τη δυναμική, διπλώνοντας έμπρακτα τη στάση αρχών που ορθώς τηρεί υπέρ του ισραηλινού δικαιώματος στην αυτοάμυνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα προτιμήσει να ταυτιστεί με τις καθαρές αντισημικές συντεταγμένες της τουρκοϊσλαμιστικής υπερεθνικιστικής ιδεολογίας του

Του **ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ**
newspaper@parapolitika.gr

Αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις και εν δυνάμει αντροπές στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται η χώρα μας μετά τη φωνική εισβολή της «Χαμάς» στο Ισραήλ και την αναμενόμενη κερσαία επέμβαση των ισραηλινών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Η πολεμική σύρραξη στην περιοχή ντάζει στον αέρα τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και θέτει νέες προκλήσεις για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς είναι άγνωστη η έκβαση του πολέμου και οι συνέπειές του. Στη γεωπολιτική σκακιέρα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και μια πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων με την εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων, όπως του Ιράν, είναι που προκαλεί φόβους για σοβαρές παρενέργειες και στην Ελλάδα. Λίγες ώρες μετά την εισβολή της «Χαμάς» στο Ισραήλ, ο Έλληνας πρωθυπουργός «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση. «Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», δήλωσε, την ώρα που η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθούσε εμβρόντητη τις αποτρόπαιες σκηνές της εισβολής.

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο ζήτημα είναι η αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της άμυνας και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα

Παράλληλα, η χώρα μας, ευθυγραμμίζουμε με τη γραμμή της Ε.Ε., δήλωσε τη θέλησή της να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Η κυβέρνηση πήρε καθαρή θέση, χωρίς αστερίσκους. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια η συνεργασία με το Ισραήλ στον διπλωματικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα είναι εξαιρετικά στενή, ενώ σοβαρή αντίπτυξη είχε και ο τουρισμός ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλιώς, στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία συνεκρόταν η τριμερής Ελλάδα - Ισραήλ - Κύπρου, που καθιερώθηκε από το 2011. Μέσα σε ένα κλίμα, μάλιστα, αισιοδοξίας, υπογραμμίζονταν στο κοινό ανακοινωθέν πως η ενίσχυση και η διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου, πέραν οριζώντων μόλις πριν από λίγο χρόνια, υπόκειται πια σε ασφαλή και ευμερούς περιουσία. Όλα αυτά έναν μήνα μετά έγιναν κομμάτια και θρύψαλα... Η κυβέρνηση μετρά ήδη τις επιπτώσεις από τις δραματικές εξελίξεις στις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες. Ηδη,

δεν είναι λίγοι αυτοί που αγωνιούν για την τύχη της ιστορικής «Συμφωνίας του Αβραάμ», με την υπογραφή του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου. Οι αντακτές της συμφωνίας θα δοκιμαστούν τα προσεχή 24ωρα, με την εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Παράλληλα, η κυβέρνηση ενεργοποιεί τους διαύλους επικοινωνίας με άλλες αραβικές χώρες, ιδιαίτερα με τη Σαουδική Αραβία - που είχε προσεγγίσει διπλωματικά το Ισραήλ με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ -, αλλά και τις άλλες χώρες του Κόλπου, με τις οποίες επιδιώκονται και επενδυτικά projects στην Ελλάδα - και όχι μόνο. Ηδη είναι σε εξέλιξη η αποστολή τεσσάρων ελληνικών F-16 για άσκηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημαντική είναι και η επιστροφή στην Αθήνα του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ - μιας χώρας που εδώ και καιρό δίνει οικονομικό «φίλι της ζωής» στην Τουρκία...

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα, εξετάζει τρεις κρίσιμες παραμέτρους, με δεδομένο ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή θα κλιμακωθεί με άγνωστο χρονικό ορίζοντα. Εκτός σχεδιασμού του Μαξίμου είναι οποιοδήποτε σενάριο εμπλοκής στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι αμυντικοί σχεδιασμοί δεν πρέπει να λάβουν υπόψη ασύμμετρες απειλές και σενάρια επέκτασης της κρίσης. Ούτε είναι αδιαφοροτο ότι η καθαρή θέση υπέρ του Ισραήλ κατά την εισβολή της «Χαμάς» μπορεί να προκαλέσει αντίποινα εντός των συνόρων...

Ηδη η σύγκληση του ΚΥΣΕΑ, υπό τον πρωθυπουργό, την περασμένη Πέμπτη, σηματοδότησε μια αυξημένη επαγρύπνηση με βάση τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέθηκε ζήτημα προτεραιότητας στη διάσταση της ασφάλειας, εξωτερικής και εσωτερικής, με έμφαση στη διαφύλαξη των κερσαίων και θαλάσσιων συνόρων. Οι φόβοι εξάλλου για νέο κύμα μετανάστευσης μόνο αβυσσοί δεν είναι.

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο ζήτημα είναι η αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της άμυνας και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Ηδη η στήλη «Code G» του powergame.gr αποκάλυψε πριν από τέσσερις ημέρες πως από τα 8 C-130 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία, μόλις τα 2 είναι άμεσα διαθέσιμα. Αυτές οι «γκρίζες ζώνες» μπαίνουν ήδη σε άμεση προτεραιότητα από το Μαξίμου προς επίλυση.

Η δεύτερη παράμετρος αφορά τη στάση της Τουρκίας απέναντι στη σύρραξη. Επειτα από χρόνια προσπαθειών για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, που είχαν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, η κλιμάκωση του πολέμου φαίνεται να ρίχνει βαριές σκιές στην προσέγγιση αυτή. Ηδη ο πρόεδρος Ερντογάν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη «Χαμάς» και τη «Χε-αμπαλάκ», κατηγορεί το Ισραήλ ότι συμπεριφέρεται ως οργάνωση και όχι ως κράτος κατά της Λωρίδας της Γάζας και «θα καταλήξει να αναμειγνύεται ως τέτοια», κάνοντας λόγο για «επνευστικές μεθόδους του ισραηλινού Στρατού». Δηλώσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες στο Ισραήλ... Παράλληλα, κατηγορήθηκε ανοικτά

ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΙΣ BOMBES ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ - Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

1. ΣΟΚ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέσο: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/10/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 14/10/2023

Σελίδα: 25



τις ΗΠΑ για την αποστολή του αεροπλανοφόρου «USS Gerald R. Ford» ανοικτά του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προκαλέσει αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας. Δηλώσεις που έρχονται να βαρύνουν το κλίμα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ έπειτα από μια φράση άμβλυσης των εντάσεων, μετά την επανεκλογή του προέδρου Ερντογάν. Το ερώτημα είναι πόσο οι μετατοπίσεις αυτές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ιδιαίτερα στον διάλογο των δύο πλευρών που έχει ανοίξει, σε μια προσπάθεια περαιτέρω αποκλιμάκωσης της έντασης. Και πώς η «καλοδεχούμενη» θεσμοθέτηση αυτού του διαλόγου θα είναι βιώσιμη, εφόσον η Τουρκία κλιμακώσει τη ρητορική της κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το timing της προσέγγισης...

Ο ΦΟΒΟΣ

Η τρίτη παράμετρος -εξαιρετικά νευραλγικής σημασίας για τη χώρα μας- αφορά το Ενεργειακό. Ποιος είναι ο φόβος για το χειρότερο σενάριο; Η εμπλοκή του Ιράν στο πλευρό της «Χαμάς» και η ενεργοποίηση των άλλων οργανώσεων -όπως της «Χέζμπολά»- σε μια ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ισραήλ. Το Ιράν, μετά τη χαλάρωση των κυρώσεων από τη Δύση, είναι που τροφοδοτεί με άφθονο πετρέλαιο τη διεθνή αγορά - και ο λόγος που οι τιμές του «μάρου χρυσού» δεν ξεπερνούν το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Σε περίπτωση εμπλοκής του, όμως, είναι σίγουρο ότι το εμπόριο θα επιβληθεί εκ νέου, με αποτέλεσμα οι τιμές του

πετρελαίου και του αερίου να εκτοξευθούν, προκαλώντας νέο σοκ στις αγορές. Το Ισραήλ, που φιλοδοξεί να γίνει ένας νευραλγικός παραγωγός και πάροχος καυσίμων, βάζει σε πάγο τα φιλόδοξα σχέδιά του, υποτάσσοντάς τα στις πολεμικές του προτεραιότητες. Στον πάγο μπαίνουν και τα σχέδια αγωγού μέσω της Τουρκίας -η Αγκυρα πιέζει το Ισραήλ για την κατασκευή του-, αλλά στις ελληνικές καλές νδρες παραπέμπεται και ο, έτσι κι αλλιώς, αμφισβητούμενος αγωγός EastMed, που αφορούσε άμεσα τη χώρα μας. Αλλά εμπλοκή λόγω του πολέμου θα έκουμε και στον EuroAsia, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα - Κύπρου - Ισραήλ, για την οποία μάλιστα είχε ενεργό εμπλοκή πρόσφατα και ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης του σχετικού project. Δύσκολες μέρες και για την εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ Energiean. Παρά το ότι μέχρι τώρα οι εγκαταστάσεις της συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους -αυτήν τη στιγμή παράγει φυσικό αέριο από το κοιτάσμα του Καρίς, 90 κλμ. από την ακτή του Ισραήλ- υπάρχει η ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύρραξης και δολιοφθορών. Υπάρχουν, πάντως, και τα αισιόδοξα σενάρια και επανασχεδιασμοί, αν η σύρραξη δεν γενικευθεί. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την επιδίωξη της κυβέρνησης για ενεργοποίηση των σχεδίων ενεργειακής και ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να καταστεί κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, όσο και με την προτεραιότητα για επίλυση των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τα δικά μας κοιτάσματα, που καρκινωβατούν.



ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ **ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΤΖΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ**, ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ **ΕΛΙΑΜΕΠ**, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τέσσερις παρατηρήσεις για το Ενεργειακό

Η καινούργια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει πολυδιάστατες συνέπειες στο διεθνές σύστημα. Αν και η προσοχή στρέφεται στον αντίκτυπο της ισραηλινής στρατιωτικής επέκτασης στο Παλαιστινιακό και πιθανώς στον χάρτη της περιοχής, οι ενεργειακές διαστάσεις δεν παραγνωρίζονται. Προφανώς, όλα θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της ισραηλινής στρατιωτικής επέκτασης και την ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου και την πιθανή εμπλοκή μεγαλύτερων παικτών. Όμως, ορισμένες παρατηρήσεις μπορούν ήδη να γίνουν με βάση τα σημερινά δεδομένα. Πρώτον, κάθε είδους πολεμική διαμάχη δημιουργεί αναστάτωση που έχει αντίκτυπο στις τιμές πετρελαίου. Πόσο μάλλον που η καινούργια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προστίθεται στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνεργασία Ρωσίας-Σαουδικής Αραβίας θα είναι καθοριστική στο πλαίσιο αυτό. Φαίνεται ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να τα βρίσκουν στη σχετικά περιορισμένη παραγωγή πετρελαίου ύστερα από τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας τους στη Μόσχα μέσα στη βδομάδα. Για αυτό τις προηγούμενες μέρες παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στην τιμή ανά βαρέλι. Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την παραγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ. Αυτό συμβαίνει επειδή η ισραηλινή κυβέρνηση ζήτησε από την αμερικανική εταιρεία Chevron την προσωρινή διακοπή παραγωγής από το κοιτάσμα Ταμάρ, το οποίο μπορεί ίσως να απειληθεί, αν εκτοξευθεί πύραυλος από τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο όγκος του φυσικού αερίου που κατευθύνεται από το Ισραήλ στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο στην Ευρώπη. Οποστός, είναι σαφές πως η κρίση στο Μεσανατολικό δημιουργεί νέες παραμέτρους. Τρίτον, παραμένει άγνωστο το μέλλον του κοιτάσματος φυσικού αερίου που βρίσκεται στα ύδατα της Λωρίδας της Γάζας. Εδώ και λίγες βδομάδες το Ισραήλ είχε συμφωνήσει με την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή για την αξιοποίηση του κοιτάσματος από την Αίγυπτο. Αν και θεωρητικά η «Χαμάς» δεν θα λάμβανε αέριο, όταν αυτό εξαγόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, ήταν σχεδόν βέβαιο πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε. Με τα σημερινά δεδομένα, η προαναφερθείσα συμφωνία τίθεται εν αμφιβόλω. Και, τέταρτον, αποδυναμώνεται το τουρκικό επικείμενο για κατασκευή ενός ισραηλοτουρκικού αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς την Τουρκία. Εται κι αλλιώς η ισραηλινή κυβέρνηση πολύ δύσκολα θα επέλεγε μια τέτοια λύση υπό κανονικές σχέσεις, αλλά λόγω της συνάντησης του Μπ. Νετανιάου με τον Τ. Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Αγκυρα επανέφερε δημοσίως την πρότασή της. Οι όριστες βέβαια, σχέσεις που διατηρεί με τη «Χαμάς» κάθε άλλο παρά απαρτήρητες περνούν στο Ισραήλ, ιδίως μετά την τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Σαββάτου.



Όλα θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της ισραηλινής στρατιωτικής επέκτασης, την ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου και την πιθανή εμπλοκή μεγαλύτερων παικτών



Του **ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΑΛΙΜΙΝΤΖΟΥ**
coslaspap@gmail.com

Με ρεαλισμό και μετρημένη ανασυχία παρακολουθούν στην κυβέρνηση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει πάρει εξαρχηκή καθαρή θέση κατά της τρομοκρατικής επίθεσης της «Χαμάς» και υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Τα υπουργεία πρώτης γραμμής είναι βέβαια αυτά των Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μετανάστευσης, Ναυτιλίας, αλλά και το Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το μεγάλο εν εξελίξει έργο στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας (EuroAsia Interconnector), που θα συνδέσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ με την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο, ο αγωγός EastMed αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο στην υλοποίηση και πολυδάπανο έργο, που ωστόσο δεν έχει βγει από το τραπέζι των συζητήσεων, ενώ εξετάζεται και το εργοστάσιο υδροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο, στο οποίο θα πηγαίνει το ισραηλινό αέριο και από εκεί θα μεταφέρεται στην Ελλάδα. Όλος αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει υψηλή συμβολική, γεωπολιτική και εμπορική αξία για τη χώρα μας και ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να καθυστερήσει ή να «παγώσει» προσωρινά λόγω των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Η απειλή του Μεταναστευτικού είναι φυσικά ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, με το Μέγαρο Μαξίμου να έχει ζητήσει από όλους τους συναρμόδιους φορείς και Αρχές να είναι σε διαρκή εγρήγορση και επι-

φυλακή σε όλο το μήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της χώρας και σε όλα τα διεθνή φράζα. «Η πολιτική φύλαξης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση», σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την περασμένη Τετάρτη. Ανοικτοί και ενεργοί διάλογοι επικοινωνίας υπάρχουν σε υψηλό επίπεδο και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση - εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρα μαζί με τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Τίρανα, όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου, παρόντος και του καγκελαρίου της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς. Πρόκειται για ένα φόρουμ που αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά το «παράν» δίνει σύσσωμη η ηγεσία της Ε.Ε. Στο τέλος δε του μήνα (26-27 Οκτωβρίου) θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. «Εχω πολλές φορές την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για τον ρόλο της Ελλάδας ως μίας χώρας πρώτης γραμμής η οποία φιλοξενεί μετανάστες από εμπόλεμες περιοχές και μίας χώρας που δεν αποκλείεται να κληθεί να δείξει νέες πιέσεις στα σύνορά της», ανέφερε τις προάλλες ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν με ικανοποίηση πως στο μείζον ζήτημα του Μεταναστευτικού-Προσφυγικού το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των ροών δια ξηράς στον Εβρο και αυτό σχετίζεται άμεσα και με τη συνεργασία που υπάρχει πλέον με την Τουρκία στο θέμα αυτό, μετά

Σημαντικό για την ελληνική πλευρά είναι να προχωρήσει και να έχει ψηφιστεί μέχρι την άνοιξη η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής

και τις δύο συναντήσεις των κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν σε Βίλνιους και Νέα Υόρκη. Μάλιστα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, προγραμματίζει να επισκεφθεί την Αγκυρα στις 23 Οκτωβρίου και να συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά. Πρόοδος έχει σημειωθεί και στον έλεγχο των ροών στο Ανατολικό Αιγαίο, κάτι στο οποίο συν τους άλλους βοήθησε και η λήξη ουσιαστικά της τουριστικής περιόδου και η «απελευθέρωση» έτσι του Λιμενικού Σώματος από άλλα καθήκοντα. Σημαντικό για την ελληνική πλευρά είναι να προχωρήσει και να έχει ψηφιστεί μέχρι την άνοιξη η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, για την οποία υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία. Είναι σημαντικό ότι οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την από κοινού οργάνωση της απάντησης σε περιπτώσεις μαζικής ροής μεταναστών σε μια χώρα της Ε.Ε. και επιτρέπουν μεταξύ άλλων την παράταση της διάρκειας κράτησης μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Σημαντική είναι η πρόβλεψη σε περίπτωση μιας κρί-

σης στο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό (ανάλογη, για παράδειγμα, με εκείνη του 2015) για αυξημένη ροή ευρωπαϊκών πόρων και υποκρευτική αλληλεγγύη, με μετεγκαταστάσεις δηλαδή όσων δικαιούνται άσυλο αναλογικά στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Την ίδια ώρα, ο επαναπατρισμός κατ' αρχάς όλων των Ελλήνων που επισκέπτονταν το Ισραήλ -που έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί- και έπειτα των Ελλήνων που κατοικούν μόνιμα στη χώρα και επιθυμούν να γυρίσουν στην Ελλάδα για λόγους ασφαλείας είναι πάντοτε ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Μετά το ΚΥΣΕΑ, στη σχετική ανακοίνωση σημειώθηκε μάλιστα ότι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα από τα τέσσερα σημεία στην Ευρώπη που εξυπηρετούν πτήσεις επαναπατρισμού από το Ισραήλ, τις οποίες και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί και για ξένοους υπηκόους. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η ανάληψη διπλωματικής δράσης και διεθνών πρωτοβουλιών από την Ελλάδα, την κοντινότερη χώρα στο Ισραήλ μέλος της Επ. Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ηδη ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, έχει προτείνει επισήμως ένα πλέον τεσσάρων σημείων, έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης και να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας. Ειδικότερα, πρότενε την άμεση κατάπαυση των εκτροπαραξιών, ειδικά όσον αφορά πολίτες, την άμεση επιστροφή όλων όσοι έχουν απαχθεί και κρατούνται όμηροι, την άμεση διάνοση ανθρωπιστικών διόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, καθώς επίσης την ομόφωνη καταδίκαση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Κόλπου, κάθε μορφής τρομοκρατίας.

ΣΕ ΕΓΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ – Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΟΩΝ

