

1. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 11/10/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 11/10/2023

Σελίδα: 36

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



Η λύση είναι ένα κράτος της Παλαιστίνης



NEWS ANALYSIS

ΤΟΥ **Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ**

Κάθε στοιχειωδώς πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να καταδικάζει τις θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς. Το Ισραήλ έχει το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας (και την υποστήριξή μας). Αλλά ένα πράγμα θα πρέπει να είναι σαφές: άλλο η ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας και εντελώς διαφορετικό η επιβίωση του κράτους (και δημοκρατίας) του Ισραήλ σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Και η επιβίωση διασφαλίζεται μόνο με την επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος (και την εξουδετέρωση της Χαμάς). Η επίλυση όμως συνεπάγεται τη δημιουργία του παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Είναι η λύση των δύο κρατών όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες του Οσλο (Oslo accords - 1993) ως την προϋπόθεση για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της Μ. Ανατολής. Το Ισραήλ (και ειδικότερα η δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου) διέπραξε το στρατηγικό λάθος-ύβρη να εγκαταλείψει τη στρατηγική των δύο κρατών, να προχωρήσει στον εποικισμό της Δ. Οχθής, να παραβιάσει τα συμφωνηθέντα για την Ιερουσαλήμ και το τέμενος Αλ Ακσα. Ουσιαστικά να περιθωριοποιήσει τους Παλαιστίνιους. Ολα αυτά δεν δικαιολογούν τις θηριωδίες αλλά εξηγούν γιατί η Χαμάς βρίσκει γόνιμο έδαφος για να συσσωρεύει μίσος και δηλητήριο ενάντια στο Ισραήλ (και τη Δύση γενικότερα). Το Ισραήλ (και ΗΠΑ) θεώρησε ότι με την εξομάλυνση των σχέσεών του με τις αραβικές χώρες (συμφωνίες Αβραάμ) και ειδικότερα με τη Σ. Αραβία «θα επέλυε» de facto το παλαιστινιακό πρόβλημα. Αλαζονεία. Παράλληλα η διεθνής κοινότητα (ΗΠΑ, ΕΕ κ.ά.) παραμέλησαν σχεδόν πλήρως το παλαιστινιακό ζήτημα, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία. Να επαναλάβουμε ότι διενέξεις που δεν επιλύονται ειρηνικά επανέρχονται ως τραγωδίες, ιδιαίτερα ανθρώπινες τραγωδίες.

Τι πρέπει να γίνει τώρα; Προφανώς η διεθνής κοινότητα, κυρίως οι ΗΠΑ, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια αποφυγής ακόμη χειρότερης κλιμάκωσης στην περιοχή. Και όσο δύσκολο κι αν είναι για το ορατό μέλλον με τη σημερινή κυβέρνηση Νετανιάχου και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά τις επιθέσεις Χαμάς (εκτός εάν το Ισραήλ προχωρήσει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας) είναι επιτακτικό να επαναληφθεί η ειρηνευτική διαδικασία για λύση δύο κρατών - λύση που σταθερά υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση (και η Ελλάδα) αλλά θεωρητικώς τουλάχιστον και οι ΗΠΑ.

[Το Ισραήλ, που υποτίθεται είναι για ορισμένους στην Ελλάδα το υπόδειγμα χώρας που προστατεύει την ασφάλειά του επενδύοντας με κάθε τρόπο σ' αυτήν και ζητούν «να γίνουμε σαν το Ισραήλ», απέτυχε παταγωδώς να αποτρέψει την εισβολή/επίθεση της Χαμάς. Πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο. Τα συμπεράσματα προφανή. Η ασφάλεια δεν κατοχυρώνεται απλώς και μόνο με την ισχύ. Κατοχυρώνεται με τη δίκαιη επίλυση των προβλημάτων.]

Ο **Π.Κ. Ιωακειμίδης** είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην προσβευτής - συμβούλος ΥΠΕΞ, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (**ΕΛΙΑΜΕΠ**). Το τελευταίο βιβλίο του, «Ελλάδα: Ορίζοντας 2030», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση