

## 1. ΤΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Μέσο: . . . . . ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 12/04/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 12/04/2023

Σελίδα: . . . . . 16

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



## Ο σεισμός ως ευκαιρία ειρήνης και ανάπτυξης

**Η** τραγωδία των πρόσφατων σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία μπορεί να μην είναι πλέον το πρώτο θέμα της ειδησεογραφίας, αλλά συνεχίζει να εκτυλίσσεται στις πληγείσες περιοχές. Η έκταση της καταστροφής απαιτεί τεράστιους πόρους για ανοικοδόμηση, όπως επίσης και για τη στήριξη και στέγαση των εκατομμυρίων που έχασαν τα σπίτια τους.

Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα η «διπλωματία των σεισμών» αναφέρεται ως το καλό του «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Η ΕΜΑΚ που εστάλη αμέσως για να βοηθήσει τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, καθώς και η κανιποποίηση του κόσμου για αποστολή ειδών βασικής ανάγκης, και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, έδωσαν μια καλή πρώτη εντύπωση σχετικά με τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στη δύσκολη αυτή ώρα για τον τουρκικό λαό. Χρειάζεται όμως αυτή η προσέγγιση να αποκτήσει βάθος και διάρκεια, αλλιώς θα εξανημιστεί σύντομα υπό το πρίσμα διπλωματικών αντιπαράθεσεων και στρατιωτικών παραβιάσεων που κάποια στιγμή θα επανεμφανιστούν μετά τις «επιθέσεις φιλίας».

Πώς μπορεί αυτή η «διπλωματία των σεισμών» να οδηγήσει σε μια ευρύτερη βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, ώστε να απομακρυνθεί το φάσμα θερμού επεισοδίου που περιοδικά εμφανίζεται ως πιθανό; Χρειάζονται κάποιες γενναίες πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ίσως κάτι ανάλογο του χτισίματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που ετοίμασε το έδαφος για την πιο μακρά περίοδο ειρήνης που έχει γνωρίσει η ήπειρός μας για αιώνες.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετική δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να διαμορφώσει ένα όραμα μακροπρόθεσμης συνεργασίας, για να βοηθήσει την Τουρκία και τον εαυτό της / εαυτούς μας. Το όραμα μπορεί να περιλαμβάνει ένα αμοιβαίο μορατόριουμ στους εξοπλισμούς, μια κοινή διακήρυξη τερματισμού των ερευνών και των εξορύξεων υδρογονανθράκων, και την προώθηση από κοινού από Ελλάδα και Τουρκία μιας Πράσινης Συμφωνίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα δισεκατομμύρια ευρώ που θα εξοικονομήσει η Τουρκία αν παγώσουν οι εξοπλισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση των καταστραμμένων από τους σεισμούς περιοχών της. Με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταφορά αλλά και από κοινού ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, παραγωγή φωτοβολταϊκών και πλωτών ανεμογεννητριών, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία θα μπορούν να υλοποιήσουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση που θα δώσει τέλος στην ενεργειακή φτώχεια. Έτσι θα ενισχυθούν τα ελληνικά νοικοκυριά για εξοικονόμηση ενέργειας και αυτο-παραγωγή, και θα γίνουν επενδύσεις σε κλάδους με σημαντική προστιθέμενη αξία, στηρίζοντας την εγχώρια βιομηχανία / βιοτεχνία και αγορά.

Μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα μπορούσε να προσφέρει επίσης την πολιτική και οικονομική πλατφόρμα για έναν κοινό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, με συστήματα προειδοποίησης και συντονισμένης αντίδρασης σε καταστροφικά φαινόμενα όπως φωτιές, πλημμύρες και σεισμοί, που μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα, την Τουρκία ή σε άλλη γειτονική χώρα που θα συμμετέχει στη συνεργασία.

**Ε**ίναι στα χέρια Ελλάδας και Τουρκίας να αξιοποιήσουν τις συνθήκες συμπάθειας και αλληλεγγύης, που για άλλη μια φορά ενεργοποίησαν οι σεισμοί, για να χτίσουν ένα ειρηνικό και αμοιβαία επωφελές μέλλον. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κομπάρσος, ούτε να κυριαρχείται από τους φόβους της. Πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια, να προτάσσει το όραμά της, και να δρομολογήσει συγκεκριμένες και γενναίες λύσεις. Μια τέτοια Ελλάδα προτείνουμε και προωθούμε ως Πράσινο & Μωβ.

## Ο βαθμός αποτελεσματικότητας για την ενεργειακή πολιτική

**Ο**α περίμενε κανείς ότι μέσα στο πλέγμα των διαφορών που χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και τον ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το τι θα κάνουν αν βρισκόνταν στην κυβέρνηση μετά τις επερχόμενες εκλογές θα περιλαμβάνονταν και τα δομικά θέματα της ενέργειας. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα ενεργειακά δεν θα πρέπει να αναμένουμε ιδιαίτερες ανακατατάξεις από το όποιο αποτέλεσμα των εκλογών, τουλάχιστον όσον αφορά τη γενικότερη κατεύθυνση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

Η Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, και παρά την εναλλαγή τριών κυβερνήσεων, παρέμεινε σταθερή στα βασικά θέματα ενεργειακής πολιτικής, στηρίζοντας την απανθρακοποίηση και την πράσινη μετάβαση, στηρίζοντας νέα και σημαντικά έργα διασυνδέσεως με άλλες χώρες, και στηρίζοντας την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της. Όσον αφορά τις βασικές πτυχές της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής, αυτά τα τρία δεδομένα (πράσινη μετάβαση, διασυνδέσεις, υδρογονάνθρακες) είναι και αυτά που πραγματικά μετράνε σε εθνικό επίπεδο και που κρίνουν στην πράξη τη θέση της χώρας στο μέλλον. Σε αυτά λοιπόν εδμούμε το ευτύχημα να υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ των κομμάτων, και μια αποδοχή τους ως βασικών στοχεύσεων της χώρας.

Το μεγάλο όμως διακύβευμα αυτών των εκλογών όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα σχετίζεται με την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια μάς έχουν δείξει πως αυτά μπορεί να διαφέρουν τρομακτικά μεταξύ των διαφόρων πιθανών κυβερνητικών σχηματισμών που θα φέρουν οι εκλογές.

Εάν η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές προκρίσει με γρήγορους ρυθμούς στην εφαρμογή των ήδη δρομολογημένων πολιτικών στα ανωτέρω τρία κρίσιμα θέματα, η Ελλάδα θα μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη διεθνή συγκυρία και να βγει ενισχυμένη εθνικά στο τέλος της επόμενης τετραετίας. Εάν η όποια νέα κυβέρνηση υποκρίψει σε κρατικιστικές παρεμβάσεις, ιδεολογικές αγκυλώσεις, και λαϊκίστικες, μη-επιστημονικές προσεγγίσεις, η χώρα θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία διεθνούς αναβάθμισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και πιθανά πρόσθετο διακύβευμα αυτών των εκλογών, θα μπορούσε να είναι και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεγάλων ενεργειακών ομίλων στους οποίους το κράτος έχει μερίδιο, όπως η ΔΕΗ, καθώς κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, ακούστηκαν κάποιες δηλώσεις περί κρατικοποίησης της εταιρείας. Στην πράξη, πιστεύω πως κανένα κόμμα δεν θα αποφασίσει να ρίξει σκόπιμα εκ νέου στα βράχια μια εταιρεία η οποία έφτασε στο παρελθόν στο χείλος του γκρεμού και κατάφερε μέσα από έναν συνδυασμό ευτυχισών συγκυριών και σωστών διοικητικών αποφάσεων να σωθεί και να δυναμώσει σημαντικά.

**Α**ν οι εκλογές δεν φέρουν αχρείαστους πειραματισμούς, η Ελλάδα έχει τη μοναδική ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει τη σχετικά σταθερή πορεία των τελευταίων δέκα ετών στα ενεργειακά και να κάνει θετικά άλματα σε αυτόν τον τομέα την επόμενη τετραετία.



ΤΟΥ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΙΔΗ

Συνεπικεφαλής του Πράσινο & Μωβ, μιας συμμαχίας 7 πολιτικών δυνάμεων του οικολογικού - πράσινου, φιλευρωπαϊκού, φιλοεθνικού και φεμινιστικού χώρου



ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ

Αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός σύμβουλος του ΕΛΙΑ-ΜΕΠ για θέματα ενέργειας

