

1. ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: ... 11/10/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: ... 11/10/2021

Σελίδα: 18



ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

18 ΤΑ ΝΕΑ ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ



ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΟΝΑ

Δυνατότητες και ευκαιρίες

Πέρα από κάποιες επιφλέξεις ή/και αντηρήσεις που εκφράστηκαν από την αντιπόλευση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης στο ελληνικό κοινοβούλιο σχετικό με την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η χώρα μας με τη Γαλλία, το αποτύπωμα της αμυντικής αυτής συμφωνίας είναι αναμφίβολα θετικό και στρατηγικό ισκυρό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι μείζον αντιπόλευσην αναγγέλλει τη συμφωνία ως «στρατηγικό ισκυρό» και ενισχυτική της αποτρεπτικής ικανότητας της.

Είναι σαδέν διανούμενο πως η στρατηγική σημασία της συμφωνίας που υπέγραψε η Ελλάδα με τη μάχη με τα χαρακτηριστικά της Γαλλίας: ο ισχυρότερης στρατιωτικό - ειδικά μετά την αποκόμηση της Βρετανίας - ευρωπαϊκή («πυρτινή») δύναμης μια χώρα με εκπεφρασμένο δράμα και σκέδιο για το αύριο της Ενωσης και θεμελιωτής και ενεργός υποστηρικτής της «στρατηγικής αυτονομίας» της και ταυτόχρονα μια «ευρωπαϊκή - μεσογειακή δύναμη με στρατηγική ανιλύψη για το παρόν και το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, όπου αναπτύσσει συνεχή και δυναμική παρουσία, περιλαμβανομένης της «προβολής ισχύος».

Αν και η σύγκλητη των συμφέροντων της Γαλλίας και της Ελλάδας απέναντι στην επιθετική συμπειριφόρη της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούσε κοινή διάτασηση εδώ και αρκετά χρόνια, είναι εν τούτω η πρώτη φορά που ο σύγκλητος αυτής αποτυπώνεται με ισχυρό και ουρανή τρόπο. Με την εν λόγῳ συμφωνία πια Γαλλία καθίσταται πράγματι ο κεντρικός παράγοντας και το συστατικό στοιχείο και των διαστάσεων της αναγκαίας στρατηγικής εξισορρόπησης που επιβάλλεται να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι ενός προβληματικού γεγονότος που δεν πάνε να αναπτύξει επιθετική συμπειροφόρο δύστοπο και μέσω διαφόρων ανθερωπικών αφηγημάτων, όπως η «Γαλλία Πατρίδα» δύο και μέσω συγκεκριμένων παράνομων πράξεων και ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην «εσωτερική εξισορρόπηση» ενός προβληματικού γεγονότα, την οποία η ελληνογαλλική συμφωνία υποστηρίζει μέσω της αγοράς των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (φρεγατών και κορβετών) και της συνακόλουθης αισθητής αναβάθμισης και ενίσχυσης των ναυτικών ικανοτήτων της χώρας. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην «εξωτερική εξισορρόπηση» της Τουρκίας και συνέβεται με την πρίτιδα αμυντική συνδρομής που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην «εσωτερική εξισορρόπηση» ενός προβληματικού γεγονότα, την οποία η ελληνογαλλική συμφωνία υποστηρίζει μέσω της αγοράς των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (φρεγατών και κορβετών) και της συνακόλουθης αισθητής αναβάθμισης και ενίσχυσης των ναυτικών ικανοτήτων της χώρας. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην «εξωτερική εξισορρόπηση» της Τουρκίας και συνέβεται με την πρίτιδα αμυντική συνδρομής που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην «εσωτερική εξισορρόπηση» ενός προβληματικού γεγονότα, την οποία η ελληνογαλλική συμφωνία υποστηρίζει μέσω της αγοράς των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (φρεγατών και κορβετών) και της συνακόλουθης αισθητής αναβάθμισης και ενίσχυσης των ναυτικών ικανοτήτων της χώρας. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην «εξωτερική εξισορρόπηση» της Τουρκίας και συνέβεται με την πρίτιδα αμυντική συνδρομής που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην «εσωτερική εξισορρόπηση» ενός προβληματικού γεγονότα, την οποία η ελληνογαλλική συμφωνία υποστηρίζει μέσω της αγοράς των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (φρεγατών και κορβετών) και της συνακόλουθης αισθητής αναβάθμισης και ενίσχυσης των ναυτικών ικανοτήτων της χώρας. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην «εξωτερική εξισορρόπηση» της Τουρκίας και συνέβεται με την πρίτιδα αμυντική συνδρομής που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πρώτη διάσταση αφορά στην «εσωτερική εξισορρόπηση» ενός προβληματικού γεγονότα, την οποία η ελληνογαλλική συμφωνία υποστηρίζει μέσω της αγοράς των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων (φρεγατών και κορβετών) και της συνακόλουθης αισθητής αναβάθμισης και ενίσχυσης των ναυτικών ικανοτήτων της χώρας. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην «εξωτερική εξισορρόπηση» της Τουρκίας και συνέβεται με την πρίτιδα αμυντική συνδρομής που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

περιλαμβάνεται (άρθρο 2) στη συμφωνία. Ειδικά η ρήτρα αμυντικής συνδρομής που περιέχεται στη διμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, του σημαντικότερης πρωταγωνιστή και ενεργού υποστηρικτή της «στρατηγικής αυτονομίας» της ΕΕ - προς την οποία δέλεις οι πολιτικές δυνάμεις της κώρας, πλην του ΚΚΕ, συμφωνούν ότι πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα - «συγκεκριμένοποιες» και «ουμπληρώνει» την υφιστάμενη (ελάπτη) ευρωπαϊκή «μίτρα αμοιβαίας συνδρομής» που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 42.7 ΣΕΕ) καθώς καθίστα σοφές ότι σε περίπτωση «ενόπλη επιθετικότητας» στο Ελλασ ανέκτησης πρόστιμο - μέλους της ΕΕ η Γαλλία δεμένεται να συνδρέψει στην πρωτιά την Ελλάδα - υπό την Επιτροπήν των Ευρωπαίων Κοινοτήτων που δένεται να ισθιστούν ανάλογη συμπειροφόρη πορότη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρήτη συνδρομής, η απόρριψη για τη ειδος της βοήθειας επαφέται στη διακρίτη τους ευσέρεια.

Η ενόσηση της ελληνικής στρατηγικής εξισορρόπησης της Τουρκίας μέσω της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας δεν συνεπάγεται βεβαίως την αυτόματη αιώρωση και πάντη της «στρατηγικής έντασης» που έχει επιλέξει να αιολούσει η Τουρκία. Επρέπει δένεται να σημαντική τους προκειμένου να μην προκαλέσει ιδιαίτερη συνάντηση στην πρωτοβάθμη πορότη που πρόστιμον προσέκρουσε τόσο στην απόλεια ευθυγράμμισης της ΗΠΑ (βλ. Ρωσία, Κίνα) δύο καθώς και στο τείχος Γερμανίαν και Ανατολικού ευρωπαϊκού πορθμούν της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Hη ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία έρχεται στην επαύριο της Ελληνικής αποκόμησης (αλλά όχι αποκόρωσης) των ΗΠΑ από τη τεκτανόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο για να υποβούσται την οικοδόμησης ενός μετόπου σταθερότητας απέναντι στην αναθεωρητική και αποσταθεροποιητική συμπειροφόρη της Τουρκίας. Ως θεμελιωτής και ένθεμος υποστηρικτής της εξέλιξης της ΕΕ στην Αποκόμηση παίκησε και την ενίσχυση του ρόλου και της επρόσθιας της Γαλλίας που δένεται να αποτελέσει τον ιδιαίτερο προτείνοντα στην αναθεωρητική συμμαχία των ΗΠΑ (βλ. Γερμανία) για τη διαδικασία της έντασης που μέγιστον τη φορά κοινού παρόντοραν είναι που θα κρίνει την επιτυχία του εγκείρηματος. Εξελίζοντας τη δομική την πρωτότοπη στη Γερμανία και τις Αιγαίνωντας από μερονεμένη εθνικής προτεύοντος αλλά δεν προετοίμασε για εξαντλείται με προδιαγραφές εσωτερικής πολιτικής, επιπλέοντας εκεί. Επιπλέον, η περιοχή του αποφασιστικού ευρωπαϊκού συμμάχου των ΗΠΑ (βλ. Γερμανία) για τη διαδικασία του μέγιστον τη φορά κοινού παρόντοραν είναι που θα κρίνει την επιτυχία του εγκείρηματος. Εξελίζοντας τη δομική την πρωτότοπη στη Γερμανία και τις Αιγαίνωντας από μερονεμένη εθνικής προτεύοντος. Προσδιορίζοντας τη βαθμίδα ξεβολέματος του κεντρώου κατεστημένου που θα δρά σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Για να προχωρήσει με τέτοια συνθήκη, είναι κατανομένο ο σχεδιασμός μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής που θα εκπεισάται από μερονεμένη εθνικής προτεύοντος αλλά δεν προετοίμασε για εξαντλείται με προδιαγραφές εσωτερικής πολιτικής, επιπλέοντας εκεί. Επιπλέον, η περίσταση της αποφασιστικού ευρωπαϊκού συμμάχου των ΗΠΑ και των περιφερειακών προσόπων στην πρωτοβάθμη της Επιτροπής της Ευρώπης, είναι και το εύρος της πρωτονο-φιλελεύθερων αποτυπώματος στην αγκαλελαρία που θα προσφέρει μια μικρή ή μεγαλύτερη ανανέωση στην άποψη της εξωτερικής πολιτικής. Προσδιορίζοντας τη βαθμίδα ξεβολέματος του κεντρώου κατεστημένου που παρελθόντος.

Hη ποιγαρίτης ελληνογαλλικής συμμορίας που περιέχεται στη διμερή αμυντική συμφωνία που προσέχεται από τις διακριτές εθνικές προτημοσίες των κρατών-μελών της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη το επερόβρες του γαλλογερμανικού άδενα μετά την κρίση χρέους στην ευρώπου, το Παρίσιο συγκέντρωσε τη δυνάμεις του στην ευρώπαική του περιφέρεια που περιλαμβάνεται της Ελλάδας πέρα από την αποτελεσματική πορεία της Ελλάδας στην ευρώπαική πορεία της Ευρώπης. Προκειμένου ο πρόεδρος Μακρόν να προώθησε το φιλόδοξο οράμα του που δεν θα συνεισφέρει στην επιβεβαίωσή της την ανάπτυξη της Ελλάδας στην ευρώπαική πορεία της Ευρώπης. Προκειμένου να θα αναπτύξει μια διαδικασία που θα κρίνει την επιτυχία του εγκείρηματος. Εξελίζοντας τη δομική την πρωτότοπη στη Γερμανία και τις Αιγαίνωντας από μερονεμένη εθνικής προτεύοντος που δένεται να αναπτύξει την επιθετική συμπειροφόρη της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Gάλλος πρόεδρος και γερμανός καγκελάριος, με ταπεινότητα ο ένας προς τον άλλον και με συμβιβαστική διάθεση, καλούνται πρώτοι να συναντηστούν. Ετσι μόνο θα καταφέρουν αργότερα να τραβήξουν και τους υπόλοιπους (μεταξύ άλλων την προσοχή των ΗΠΑ και των περιφερειακών αναθεωρητών). Προκειμένου να αποφευχθεί, δανειζόντων τα λόγια του αθρογράφου στη «Le Figaro», ακόμη μια περίπτωση όπου «η Γαλλία κάνει μεγάλα όνειρα, ενώ η Γερμανία κτίζει τούβλο - τούβλο».

Ο Σωτήρης Κ. Σέργιος είναι αναπληρώτης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στηνούλων Αρθρών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίκουρης διδάκτορας στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).