



ΓΝΩΜΗ

Μια δολοφονία και μια δύσκολη πορεία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του βιβλίου του γνωστού μελετητή του Ισλάμ Ζιλ Κεπέλ διοργάνωσε μια τηλεδιάσκεψη με τον ιστορικό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δράση του πολιτικού Ισλάμ με έμφαση στη διαχρονική εξέλιξη του τζιχαντισμού και της τρομοκρατίας. Από τη χρηματοδότηση της Δύσης των τζιχαντιστών για την εκδίωξη των Σοβιετικών από το Αφγανιστάν μέχρι τη δημιουργία της Αλ Κάιντα και στη συνέχεια την άνοδο, την πτώση και την εξαγωγή στη



ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Δύση της τρομοκρατίας του ISIS. Με δυο λόγια, και παρά τον πρόσφατο αποκεφαλισμό του γάλλου καθηγητή στο Παρίσι, οι προβλέψεις του για το μέλλον είναι αισιόδοξες. Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στερεύουν. Οχι μόνο από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και γιατί οι εξελίξεις που συνεπάγεται η εντεινόμενη προσπάθεια για έξοδο από τις ρυπαίνουσες πηγές ενέργειας διαγράφουν ένα μέλλον ολοένα πιο ζοφερό για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Το εμπόριο και οι νέες τεχνολογίες θα κυριαρχήσουν στην οικονομική προσαρμογή των χωρών αυτών. Στην τεχνολογία το Ισραήλ είναι πολύ προηγμένο. Ακόμη και το Κατάρ, παραδοσιακός σύμμαχος και δανειστής της Τουρκίας, δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να μεταβάλει πολιτική.

Η Τουρκία πάλι, φιλόξενος τόπος για οργανώσεις όπως η Χαμάς, βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύσκολων επιλογών. Η εκλογή του Μπάιντεν και η πίεση της Ευρώπης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση είτε θα την οδηγήσει στη Δυτική σφαίρα επιρροής, είτε θα συνεχίσει την πορεία της αυτοκαταστροφής.

Η Τουρκία πάλι, φιλόξενος τόπος για οργανώσεις όπως η Χαμάς, βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύσκολων επιλογών. Η εκλογή του Μπάιντεν και η πίεση της Ευρώπης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση είτε θα την οδηγήσει στη Δυτική σφαίρα επιρροής, είτε θα συνεχίσει την πορεία της αυτοκαταστροφής.

Το Κράτος που παραμένει αμετακίνητο στην πορεία σύγκρουσης είναι το Ιράν των Φρουρών της Επανάστασης και του σιιτικού κλήρου. Η απομόνωσή του από τη Δύση δεν αναπληρώνεται από τις αναπτυσσόμενες σχέσεις με την Κίνα που αγοράζει το πετρέλαιο από το Ιράν. Για μια στιγμή φάνηκε ότι ο πρόεδρος της χώρας θα ήταν πρόθυμος να επανεξετάσει τις συνεχιζόμενες εργασίες εμπλουτισμού του ουρανίου για την απόκτηση ατομικής βόμβας, αν η νέα διοίκηση των ΗΠΑ άρει το οικονομικό εμπάργκο και επανέλθει στις διαπραγματεύσεις. Όμως οι Φρουροί ήταν αντίθετοι και η Δύση έχει χάσει την εμπιστοσύνη της για τις πραγματικές προθέσεις του Ιράν.

Σε αυτό το σκηνικό προστέθηκε η δολοφονία του επικεφαλής της κατασκευής της βόμβας και πιστός των αγιατολλάχ. Όλοι «έδειξαν» τη Μοσάντ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και άλλοι πυρηνικοί επιστήμονες έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν, και ότι το Ισραήλ κατόρθωσε να υποκλέψει το μυστικό σχέδιο της κατασκευής της βόμβας. Και βέβαια τέθηκε και το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ προέβη σε αυτό το εγχείρημα. Οι περισσότεροι των αναλυτών διατυπώνουν την άποψη ότι δόθηκε ένα σήμα προς τον Μπάιντεν τώρα που είναι ακόμη πρόεδρος ο Τραμπ. Σύντομα θα ξέρουμε αν ήταν ένα απονενομημένο «διάβημα» ή όχι. Πάντως οι διαφόρου είδους τζιχαντιστές έχουν «μετακομίσει» στην υποσαχάρια Αφρική όπου ο πόλεμος συνεχίζεται αιματηρός και αδιέξοδος.

Ο Αντώνης Τριφυλλής είναι μέλος του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διαNEΟαίς και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Πολιτικών (ΕΙΝΑΜΕΠ)