

## 1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ

Μέσο: ..... ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 21/09/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 21/09/2020

Σελίδα: ..... 9



τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

**ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ.** Η διγλωσσία που επιλέγει η Τουρκία ωστόσο δεν επηρέπει διάλυση της κακοψηφίας στην Αθήνα, αφού κάθε διάλων τούρκου αξιωματούχου για διάλογο συνοδεύεται από έναν αστερίσκο που υπενθυμίζει το σύνολο των διεκδικήσεων της Αγκυρας, έστω και αν πέφτουν οι τόνοι, ενώ συνεχίζεται και η πολιτική μέσω Navtex. Την Παρασκευή η Τουρκία έξιδωσε δύο νέες Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο με πραγματικά πύρα στο διάστημα 19-20 Σεπτεμβρίου, ενώ παρατάθηκε και μέχρι τις 18 Οκτωβρίου η Navtex για τις έρευνες του «Μπαρμπάρδ» στην κυπριακή ΑΟΖ. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες παρατάθηκε και η Navtex για το «Γιαρδού», που επίσης συνεχίζει την παραμονή του σε κυπριακά νερά. Οι αποφάσεις της Συνόδου θεωρείται ότι θα κρίνουν και τα επόμενα βήματα της Αγκυρας, με ορισμένους να προτείνουν εγκατάστηψη των κυρώσεων, προκειμένου να μην προκληθεί η οργή της Τουρκίας, με το διπλωματικό παρασκήνιο να οργάζει και να παραμείνει ερωτηματικό το τι μνημάτα θα επιλέξει να στείλει στην Αγκύρα της ΕΕ.



## Πώς φτάσαμε στον διάλογο;

### News analysis

TOY Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

**Η**εβδομάδα αυτή θα είναι κρίσιμη για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας αλλά και Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας. Εάν κάτι δεν πάντα εντελώς στραβά, δύλιγος ή όχι, δείχνουν ότι ο διερευνητικός διάλογος μεταξύ των δύο χώρων τελικά θα αρχίσει. Και έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης - Παρασκευής (24-25/9) θα έχει μια στρατηγικού τύπου συζήτηση για την Τουρκία, αλλά μάλλον χωρίς την υιοθέτηση κυρώσεων (αν και ορισμένοι εμφανώς θα προτιμούσαν να τάπε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ένταση και κυρώσεις πάρα με εκτόνωση). Εκουμένη φτάσει δηλαδί σ' ένα καλό σπίτιο. Αλλά πώς φτάσαμε εδώ και ποια διδάγματα προκύπτουν από την πολύμυνη κρίση; Καταγράφω ορισμένα:

Για μια ακόμη φορά στην ιστορία της Ενωσης επιβεβαιώνεται ότι μια αξιόποστη απειλή κυρώσεων μπορεί να αποδώσει περισσότερα απ' ό, πι οι κυρώσεις αυτές καθαυτές εάν επιβληθούν άκαρα ή βεβιασμένα

**1. Η Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) εμφανίστηκε ως η πλέον αποτελεσματική δύναμη επιρροής πάνω στην Τουρκία από τη σημήνια μάτια που οι ΗΠΑ έχουν ελαχιστοποιήσει την παρουσία τους στην περιοχή. Η Ενωση έχει και το μαστίγιο (κυρώσεις) αλλά και το καρότο (οικονομική απόρριψη) απέναντι στην Τουρκία και επομένως μπορεί να ασκήσει επιρροή πάνω στην Αγκύρα. Από την άλλη μεριά, όπως η Τουρκία / Ερντογάν θέλει να έρθει σε πλήρη ρήξη με την Ευρώπη. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον.**

**2. Παρά την ισχυρή αυτή θέση αλληλεξάρτησης, η Ενωση εμφανίζεται να μη διαθέτει τα ενδεδειγμένα θεσμικά μέσα για να πρωθήσει την πολιτική και επιφρού της. Κατά ευτυχία συγκυρία, αυτή την περίοδο στην προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ενωσης βρέθηκε η Γερμανία και αυτό επέτρεψε στην Αγκύρα Μέρκελ να διαδραματίσει ενεργό διαιμεσολαβητικό ρόλο με την Αγκύρα. Το επόμενο εξάμηνο, με την προεδρία να περνά στην Πορτογαλία, η διαιμεσολαβήσθη θα είναι σαφής πως δύσκολη. Ο Υπαγ-**

Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική, που θα μπορούν να είναι ο κύριος διαιμεσολαβητής, δύσκολεύεται στο έργο αυτό από την ανάγκη έκφρασης της βούλησης και των είκος επτά κρατών-μελών και συνίθισης η βούληση αυτή είναι στον χαμηλότερο παρονομαστή. Η ρεαλιστική αναγνώριση των προβλημάτων αυτών οδηγεί στη διαπίστωση ότι αυτό που χρειάζεται η Ενωση είναι ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας (Security Council), κάτι ανάλογο, αν και ταυτόχρονα διαφορετικό, απ' αυτό του ΟΗΕ.

**3. Για μια ακόμη φορά στην ιστορία της Ενωσης επιβεβαιώνεται ότι μια αξιόποστη απειλή κυρώσεων μπορεί να αποδώσει περισσότερα απ' ό, πι οι κυρώσεις αυτές καθαυτές εάν επιβληθούν άκαρα ή βεβιασμένα. Ο Ερντογάν προχώρησε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης καθώς, μεταξύ άλλων, ήθελε να αποφύγει τις σκληρές κυρώσεις από την Ενωση. Εάν είκαν επιβληθεί και εφαρμοστεί οι κυρώσεις βεβιασμένα, μάλλον θα είκαμε τα αντίθετα αποτελέσματα: όχι αποκλιμάκωση, όχι διάλογο. Θα είκαν δημιουργήσει ένα «τετελεσμένο». Και ο απειλή των κυρώσεων αποδίδει ακόμη περισσότερο εάν συνοδεύεται και από το καρότο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το καρότο ήταν η υπόσχεση της Ενωσης ότι θα στρίξει την Τουρκία στο Προσφυγικό-Μεταναστευτικό και την οικονομία.**

**4. Οι υπέρμαχοι της «δυναμικής λύσης» απέναντι στην Τουρκία - ευτυχώς - δεν επεκράτησαν. Η διπλωματία νίκησε. Και ο δύο χώρες κάποιας φάντακα να συνειδητοποιούν τους τεράστιους κινδύνους και τα δριά τους. Η Ελλάδα προχώρησε σε μαρτική κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά μέχρι εκεί, δεν προχώρησε σε κάποια άλλη περισσότερο διναμική κίνηση. Άλλα και η Τουρκία δεν προέβη σε κάποια ποι επικίνδυνη στρατιωτική δράση. Επικράτησε στο βάθος ο ορθός λόγος: ο διάλογος.**

**5. Και έτσι όλοι όσοι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα επικειρυποτολογούσαν ότι η Τουρκία δεν θέλει τον διάλογο αλλά «θέλει να ταπεινώσει την Ελλάδα» (μας) λένε τώρα ότι η Τουρκία πάντοτε ήθελε τον διάλογο, αλλά για να τη σύρει στη... συνθηκολόγηση! Λες και π η Ελλάδα είναι εντελώς ανήμπορη να προστατεύει τα συμφέροντά της και να αποφύγει τη... συνθηκολόγηση.**

Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρών πρεσβυτής-ούμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της συμβούλευτης επιτροπής του ΕΛΑΜΕΤ