

Μέσο: . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ\_ΚΑΠΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 20/5/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 20/5/2012

Σελίδα: . . . . . 16



## ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

γπτικό. Πήγα στη Δράση, γιατί δεν είναι χαρακτηριστικό κόμμα και γιατί ο κ. Μάνος είναι σκεπτόμενος άνθρωπος. **Ησαστε πάντα δεξιάς;** Οχι. Δεν ήμουν ποτέ δεξιάς. Ετυχε να με έχει βαφτίσει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αλλά δεν συμμερίζομαι τις φιλοσοφίες του. Μου είχε, μάλιστα, προτείνει να μπω στην ΕΡΕ και του είχα πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως απολύτως κεντρώο.

**Αρα ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ;** Στη ζωή μου έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Το 2009, μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που δεν ψήφισα καθόλου.

**Η Δράση δεν έπεισε, γιατί ήταν μια παρέα διανοουμένων;** Ναι, ήταν μια εξαιρετική παρέα διανοουμένων. Δεν μετανιώω που συμμετείχα, αλλά έχω και το ρεαλισμό να βλέπω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει τον μέσο ψηφοφόρο.

**Ο οποίος δεν έχει αυτήν τη στιγμή τίποτα να χάσει παρά τις αλυσίδες του;** Ο μέσος ψηφοφόρος βεβαίως και υποφέρει, αλλά δυστυχώς πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο έσχατο όριο της αντοχής της. Δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ακόμη Αλβανία, Μπανγκλαντές... Υπάρχουν εκατοντάδες χώρες που είναι πολύ χειρότερες από εμάς.

**Όμως, το μήνυμά της Δράσης έφτασε καθαρά μόνο στο ψυχικό, στη Φιλοθέη και την Κηφισιά, όπου συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά.** Ήταν αναμενόμενο. Είχαμε κάποια μικρή ψευδαίσθηση ότι θα υπήρχε ανταμοιβή για τα μικρά σοβαρά κόμματα και πως μπορεί να αγγίξαμε το 3%.

**Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εκλογές είναι θετική εξέλιξη ή θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί;** Οι πολιτικοί αρχηγοί θα έπρεπε να είχαν καταλάβει τα σημεία των καιρών και να είχαν συνεννοηθεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ελεος πα!

**Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία;** Είμαστε πολύ άτυχοι, γιατί στη δυσκολότερη μεταπολεμική στιγμή της Ιστορίας μας βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ηγετών πολύ κατώτερων των περιστάσεων. Ο Βενιζέλος, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτήν τη στιγμή είναι σαν μια αμοιβάδα που προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό της, ο Σαμαράς ένα καταθλιμμένο άτομο, που δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, και ο Τσίπρας ένα παιδί του κομματικού και του πανεπιστημιακού σωλήνα που έχει μάθει ότι δεν χρειάζεται να δουλεύει - αρκεί να κάνει καταλήψεις και εξυπνάδες. Για τον κ. Καμμένο τι να πω, είναι μικρό το θέμα. Ο κ. Κουβέλης διατηρεί μέσα του κάποια έμπνευση παλιού

τύπου Αριστεράς - χωρίς όμως το θάρρος των παλιών. **Ιστορικά, βρέθηκε ποτέ η Ελλάδα σε αντίστοιχη στιγμή;** Το πλησιέστερο ήταν οι εκλογές του Μαρτίου του '50, που έβγαλαν αποτέλεσμα σχετικό με τις σημερινές. Επικεφαλής της Δεξιάς τότε ήταν ο Ντίνος Τσαλδάρης, ένα μηδενικό της πολιτικής, ο οποίος οδήγησε το Λαϊκό Κόμμα από το 55%, περίπου, στο 18% και επικεφαλής των Φιλελευθέρων ο Σοφοκλής Βενιζέλος, κληρονομικό δικαίω, που κυμάνθηκε περίπου στα ίδια ποσοστά. Και υπήρχε και ένα τρίτο κόμμα που άρχισε να αναδύεται, τύπου ΣΥΡΙΖΑ: η ΕΠΕΚ.

**Και τι έγινε τότε;** Πήγαν σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις και το '51 διεξήχθησαν εκλογές.

**Τι διαφορετικό θα φέρουν τώρα οι εκλογές σε ένα μήνα;** Ενδεχομένως, θα δούμε μεγαλύτερη συσπείρωση στα μεγάλα κόμματα, και φυσικά άνοδο στον ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι θα μικρυνθούν και άλλο τα κόμματα των χαμένων. Αλλά δεν θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα και φοβούμαι ότι θα ξαναβρεθούμε στο αδιέξοδο.

**Εάν μικρυνθούν και άλλο οι χαμένοι των εκλογών, μήπως η πρόταση του κ. Στέφανου Μάνου για ευρωπαϊκό σχηματισμό ήταν εκ του πονηρού;** Εγώ πρώτος, που ήμουν εκ των «επιτυχημένων» των εκλογών με τη Δράση, του είπα «πάρε την περιουσία σου και πήγαινε εκεί όπου θα μετρήσει». Επειδή η Ν.Δ. χρειάζεται έναν Μάνο και μία Μπακογιάννη στο σημερινό χάος που επικρατεί εκεί μέσα.

**Θα επιστρέψει ο κ. Στέφανος Μάνος στη Ν.Δ.;** Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι διατεθειμένος να κάνει οτιδήποτε για να βοηθήσει στη συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων.

**Μα η τιμωρία του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. από τον ελληνικό λαό δεν σημαίνει και το τέλος των κομμάτων της μεταπολίτευσης;** Υπάρχουν δύο τρόποι να τελειώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα: ο ένας είναι να κατέβουν στις εκλογές κατά μόνας και να αποτύχουν περισσότερο ή να μείνουν στάσιμα. Η δεύτερη, και η πιο ελπιδοφόρα ιδέα, είναι να ενωθούν σε ένα συνασπισμό. Υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο: Το '51, όταν καταποντίστηκαν το Λαϊκό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι στις εκλογές του '50, γεννήθηκε ο Ελληνικός Συναγερμός με τον Παπάγο πλέον αρχηγό της δεξιάς παράταξης και μερικούς κεντρώους, τύπου Παπανδρέου, Τσάτσου, Αβέρωφ. Όλοι αυτοί μαζί εμφανίστηκαν σε ένα κεντροδεξιό σχήμα.

**Η Ιστορία να επαναληφθεί λοιπόν ως ουτοπία;** Είναι ουτοπία. Αλλά μια καινούργια εποχή μπορεί να έρθει μόνο με ένα συνασπισμό φιλοευρωπαϊκών κομμάτων. Με τη σύμπραξη των δύο μεγάλων κομμάτων και με το πρόκριμα «Σώστε την Ελλάδα από την έξοδο από την Ευρώπη».

**Καινούργια εποχή με παλιό υλικό και με τους πολιτικούς που μας έφεραν έως εδώ;** Εννοείται ότι οι δύο εταίροι θα πρέπει να εμφανιστούν με νέο πρόσωπο. Με κάποιους νέους βουλευτές που πέτυχαν εκατέρωθεν. Οι παλιότεροι θα πρέπει να φύγουν από τη σκηνή.

**Όλα αυτά μέχρι τις επόμενες εκλογές;** Για να δώσουν τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των εκλογών. Γιατί, πλέον, κινδυνεύει η Ελλάδα να βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**Θα ξαναπολιτευτείτε στις επόμενες εκλογές;** Δεν νομίζω. Είναι αμφίβολο εάν θα με γύρευαν ή το ΠΑΣΟΚ ή η Ν.Δ. Και δεν με τραβάνε αυτά τα πρόσωπα που βλέπω στις τηλεοράσεις...\*



*«Ο Βενιζέλος είναι σαν μια αμοιβάδα που προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό της, ο Σαμαράς ένα καταθλιμμένο άτομο, που δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, και ο Τσίπρας ένα παιδί του κομματικού σωλήνα που έχει μάθει ότι δεν χρειάζεται να δουλεύει - αρκεί να κάνει καταλήψεις και εξυπνάδες.»*